

Indlæg fra
Karen Ørregaard Arndt

Mit navn er Karen Ørregaard Arndt, Langtoften 26, Lind, 7400 Herning. Født i Vestergård i Ilskov 12. 6. 1929.

Barndomshjem

Mine forældre, Johanne og Jens Ørregaard boede på Vestergård i Ilskov (som de overtog efter min Farfar og Farmor Godtfred og Ane Ørregaard Nielsen). Der blev jeg født og voksede op sammen med min 5 år ældre søster Anny. Vi havde en dejlig barndom og ungdom – glade og sorgløse.

Skoletiden

Jeg har gået 7 år i Ilskov skole, fra 1936 – 1943. Alle årene ved lærer Brandager, som var enelærer. Skolen lå tæt ved mit hjem. Vi gik kun i skole hver anden dag. Store klasse mandag, onsdag og fredag, lille klasse tirsdag, torsdag og lørdag. Vi havde jo ikke så mange forskellige fag som man har i dag, men de fag vi havde, blev der arbejdet godt med. Religion, Geografi, Danmarkshistorie, Regning og Dansk med diktat og stile og skønskrift. Vi sang meget og Brandager spillede på sin violin til. Jeg var altid glad for at gå i skole. Jeg var tæt knyttet til to veninder, Inga Knudsen, (Olesen) og Ruth Jensen, (Hæsum). De var tillige vore nærmeste naboer. Ved eksamen i marts el. april var præsten og skolekommissionen til stede. Vi var nok lidt nervøse, men alt forløb udramatisk. Hele december måned flyttede vi skolebordene til side i sidste time og vi legede sanglege, det var næsten den bedste tid på hele året. 22. december pyntede vi skolestuen, tidlig om morgen med lys, gran og mos m.m. Der var meget smukt når hr. og fru Brandager kom ind, fru Brandager bagte æbleskiver til os. Senere i jul var der juletræ for alle elever og forældre i skolestuen hvor vi dansede om et stort juletræ og min far sang solo for os. Under krigen holdt lærer Brandager aftenskole for unge, det blev gode aftener med undervisning, diskussion, sang og musik.

Ilskov kirke

Sommeren 1943 gik jeg til præst ved pastor Jepsen. Vi cyklede til Sunds præstegaard til undervisning. Pastor Jepsen var streng. Vi havde mange lektier for og en masse lange salmevers som skulle læres udenad. Jeg blev konfirmeret i Ilskov kirke 3. oktober 1943. Mit hjem lå tæt på kirken og vi brugte den meget. Vi blev vænnet til at være med vore forældre i kirken om søndage, en god vane. Jeg er døbt, konfirmeret og viet i Ilskov kirke og

en af vore børn er døbt der. Mine forældre ligger begravet på Ilskov kirkegård og mange flere af min slægt og venner – også skolekammerater.

Forsamlingshus (gamle)

I Ilskov gamle forsamlingshus var vi til store juletræsfester med hele sognet, der var en stor glæde, vi fik nye kjoler og blev krøllet ved damefrisøren og ih, hvor vi morede os. Oscar Eskesen spillede på sin harmonika. Fra jeg var 7 år gik jeg til gymnastik i forsamlingshuset v. Ingrid Andersen (hun var en rigtig god kvinde for Ilskov by), hun syede tøj og kjoler, værtinde på hotellet o. m. m. Forsamlingshuset brændte i juli 1944. Tyskerne ville besætte huset, men natten før det, brændte det ned, så tyskerne kom aldrig ind.

Afholdshotellet

Nu var det godt vi havde hotellet, her foregik mange ting, Sognerådsmøder, generalforsamlinger og fester. Der var også dans for ungdommen søndag eftermiddag fra 16 – 20, da der var udgangsforbud om aftenen under krigen.

Ny skole og nyt forsamlingshus

Efter krigen blev der bygget ny centralskole i byen og nyt forsamlingshus. Skolen fik jeg ikke meget brug for (har dog gået til gymnastik og sykursus, kjolesyning der). Da forsamlingshuset blev bygget blev vi unge piger sat til at fernisere (lakere) alle bænkene. Jeg mener at både skolen og forsamlingshuset blev indviet i 1947. Jeg har serveret til mange fester i Ilskov forsamlingshus og selv været til mange fester og baller, jeg har spillet dilettant der og ledet gymnastik der.

Missionshus

Også i byen lå Missionshuset hvor der blev holdt møder. Som barn gik jeg i søndagsskole der ved Jens Siggård og Anton Clemmensen og var meget glad for det.

Ilskov by

Ilskov by var kun een gade (grusvej) hvor der lå Brugsforening, een købmand, Afholdshotel, Tømmerforretning, Manufakturforretning, Mejeri, Smed, Telefoncentral, Cykelhandler, Husflidshus, Forsamlingshus, Stationen lå også i byen. Vi var heldige at Herning – Viborg jernbane gik gennem Ilskov, hvor vi især under krigen tog mange ture til Herning. Op ad "hovedgaden" lå også beboelseshuse og nogle få spredte huse udenfor gaden.

Foreninger

Vi havde en Idrætsforening hvor Vagner Karlsen var formand i mange år, senere hans bror Tage Karlsen, de var begge to dygtige fodboldspillere. Vi havde også en Ungdoms og foredragsforening hvor Johannes Birk var formand i en lang årrække. Vi havde mange gode foredrag om vinteren i forsamlingshusets lille sal. Foredrag af højskoleforstandere og andre lærde folk. Om sommeren var vi på udflugtsture.

Een gang hver sommer kom en omrejsende tivoli til byen, det var skønne dage, vi var der hver aften og svang os i luftgyngerne m. m. Der var fest, lys og musik og alle unge mennesker fra Ilskov var der.

I forsamlingshuset kom der også en omrejsende biograf en gang imellem. Vi så alle film – skønnest var kærlighedsfilmene!

Sportsplads og stadion

Tæt ved byen lå en sportsplads hvor der blev spillet fodbold og håndbold (måske med koklatter i græsset). I 1949 blev indviet en ny stadion, det blev en festdag i byen med bl. a. gymnastikopvisning af Hammerum herreds Lingiadehold (senere på sommeren Lingiade i Stockholm) En stor glæde for Ruth (Hæsum) og mig, da vi var deltagere på holdet, (de eneste fra Ilskov).

Afslutning

De første 25 år af mit liv har jeg haft mit barndomshjem i Ilskov, et dejligt sted og jeg havde et godt hjem. Vi fik lært at bestille noget – både inde og ude. Dagene gik med arbejde og sang. Vi havde klaver og både min søster og jeg spillede og sang meget, og har gjort det hele livet.

Jeg sagde i hele min ungdom at Ilskov var det bedste sted på jorden!

Som 25 årig blev jeg gift i 1955 med Karl Arndt. Vi flyttede til Lind hvor vi har boet siden (i 54 år).