

Indlæg fra
Finn Larsen
Tidligere brugsuddeler i
Ilskov

Anine & Marinus

Følgende historie har jeg fået fortalt af Johannes Pedersen. Johannes var pensioneret grisehandler. Han og Thora boede Østerskovvej 6. Medens han arbejdede boede de i Ilskov Gl. skole, Skåphusvej nr. 21.
Anine boede Skåphusvej 5.

Johannes fortalte at Marinus Troelsen havde købt en so af Anine, fordi den var så god til at tage sine grise. Marinus mente nu, at Anine havde sagt, at den var så god til at tage sig af sine grise. Men Anine havde kun sagt at den var god til at tage sine grise. Den åd nemlig grisene. Så var det venskab ovre.

Da jeg kom til Ilskov kørte vi fra Brugsen landtur. Et af de sidste steder på turen var hos Anine. Hun plejede at få sin pension udbetalt af posten kontant. Men nu fik hun pludselig en check. Den skulle hun i banken med. Men her var Marinus jo bankdirektør, så der skulle hun i hvert fald ikke hen. Så jeg måtte hen og oprette en konto for hende og hente penge til hende så længe hun levede. Banken var hos Johanne Ørregård, Anny Andersens moder i Ilskov Hovedgade 49.

Gordon

Gordon kørte rundt i byen på sin knallert NSU Kvikly, med begge ben på jorden når han sommetider havde en lille pind i øret. En dag mødte han Alfred Madsen. Alfred var graver ved Ilskov Kirke. Han kom fra Ilskov station med en papkasse i cyklens bagagebærer. Gordon spurgte til kassens indhold. Jo, sagde Alfred, det var en urne med aske af Dalgas. Dalgas var død og blevet kremeret. Alfred sagde så, at han aldrig havde drømt om, at skulle cykle med Dalgas i sin bagagebærer.

Svend K Svendsen

På landtur kom jeg også til Svend K Svendsen. Han havde en stor knude i ansigtet og havde været på sygehuset. Sygeplejerskerne havde forbarmet sig over ham og købt ham 3 nye skjorter. Svend vidste ikke hvordan han skulle sige tak. Jeg anbefalede ham at give dem blomster. Skjorterne var temmelig dyre set med hans øjne. Jeg vil tro de har kostet ca. 20 kr. dengang, der i 70erne.