



Landsbyen Ilskov

Vores landsby ligger 14 km. nord for Herning og 9 km. syd for Karup, ved Herning-Viborg landevej.

Af de midtjyske landsbyer, har vi nok den bedste beliggenhed, nemlig på sydsiden af mange hundrede tdr. land granskov nord og øst for byen.

Skoven blev påbegyndt omkring århundredeskiftet bl.a. med hjælp fra fanger fra Horsens Statsfængsel, som kom herop hver sommer og gravede plantehuller, og om efteråret plantede de så de små træer i tusindvis. Bønderne hjalp også til med at pløje og plante. Alt blev ledet af skovrider Holt, som boede ved Kragssø ved Gedhus.

Skovene er så småt ved at ændre sig til løvskove, eftersom de gamle træer bliver ryddet.

Mange mennesker heromkring har arbejdet for Hedeselskabet på planteskolen og i selve skoven.

Ilskov Sogn blev i 1929 skilt ud fra Sunds Kommune, hvad mange Ilskov borgere var glade for, og gjorde et stort arbejde for. Den var selvstændig kommune til kommunesammenlægningen i 1970. Der var en god økonomi i kommunen, en god skole, kirke, brugsforening, købmand, smedje, trikotageforretning, et par strikfabrikker med systuer, god forsamlingshus, kro, jernbane og bustrafik, Shell station og værksted, brødudsalg, lastbilvognmand, cykelforretning, kartoffelcentral, mange gårde, drevet som familiebrug. Et sogneråd valgt af borgere – alle kendte alle, og det gav tryghed. En pæn lille landsby med mange nye parcelhuse.

Det huede ikke befolkningen her at komme med i en storkommune – sognerådet prøvede at lave en kommune af flere landsbyer, men resultatet blev, at vi kom under Herning Storkommune.

Vi frygtede at blive overset, vi blev jo den yderste sogn mod nord.

En god ting for Ilskov var nok, at vores sognerådsformand kom med i Herning Byråd, og senere blev borgmester, så nu følte vi os ikke glemt.

Inden sammenlægningen blev der oprettet en sogneforening til at varetage sognets interesser. Foreningen overtog forsamlingshuset, som vi meget gerne ville holde i gang.

Sogneforeningen har vist sig at være på sin plads, den varetager alles interesser for at holde sammen på sognet, som var blevet en stor blanding af forskellige beboere, idet der var flyttet mange "fremmede" folk hertil – bl.a. militærfolk, og mange der havde arbejde ved flyvestation Karup. Det var nu ikke længere et bondesamfund, der kom folk med andre meninger og levemåder, men tilsyneladende var de glade for at bo i Ilskov, og de fleste militærfolk beholdt deres hus, når de blev udstationeret, for at kunne vende tilbage hertil.



Engang kom der en udstilling og forespørgsel fra Herning Byråd om vort syn på at lave Ilskov til en større by – ca. 15.000 indbyggere.

De fastboende syntes ret godt om planen, nu landsbyen var præget af mange tilflyttere, men de nye der var kommet til landsbyen gik stærkt imod det. Nu havde de lige fundet en dejlig landsby, og den skulle ikke ødelægges af boligkomplekser, så hellere have natur – skoven og hedearealerne bevaret helt ind mod vores by.

Lidt før sammenlægningen fik vi den nye landevej fra Ikast til Holstebro igennem byen, så der nu kun er 12 km. til Ikast, hvor mange husmødre fandt arbejde på tekstilfabrikkerne, men så fandt de på også at handle i byen hvor de arbejdede, og det gik ud over Brugsen og købmanden, deres omsætning stagnerede, og flere virksomheder blev nedlagt. Mejeriet i 1965, senere smedjen, og banen holdt med persontrafik først i 70'erne.

Vi havde en fornemmelse af, at det var ved at gå tilbage for os, men vi vidste også, at vi selv måtte kæmpe for at landsbyen kunne fortsætte og ikke affolkes, og det viste sig heldigvis, at vi ikke blev et "glemt" sogn.

Vi fik lov til at bygge et friluftsbad med omklædningsrum og kiosk ved vort stadion, og den bliver godt besøgt om sommeren både af børn og voksne.

Der blev købt jord ind til flere byggegrunde, og hurtigt blev grundene solgt og bebygget, således kom der flere folk i sognet.

Der kom flere foreninger foruden sogneforeningen også pensionistforeningen, og senere gymnastikforeningen.

Skolen som jo er den vigtigste for sognet blev udvidet i 1972 ved at der oprettedes børnehaveklasse. I 1984 byggedes der en hel ny fløj, så der nu var 8 klasseværelser og plads til fritidsordning. Der kom ny skoleinspektør, og han slog et slag for en hal ved Ilskov Skole.

Der var stor interesse for det blandt sognets beboere, og indsamlingen gik godt. Herning Kommune gav tilladelse til byggeriet som til dels blev opført ved frivillig arbejde af byens håndværkere og beboere, og vor store dejlige hal blev indviet 22. marts 1986. Den blev til stor gavn for skolens elever, der her fik mere plads til idræt og fik frigjort de tidligere idrætsrum til bibliotek-dramarum og lign.

Desuden var det også et stort gode for både unge og ældre i sognet til udøvelse af sport og til større fester i skolen, og til byfester og gymnastikopvisninger.

Vi har mange dagplejemødre i byen, der passer børnene til 3 års alderen, det er dejligt for os at se når de går tur på gaderne på vej til legestue.

Vi skal til at bygge ny børnehave, så vi kan have børnene her i byen helt til de skal videre med deres uddannelse, og efter uddannelsen er der mange som vender tilbage til deres "rødder" for at bygge deres egen tilværelse op, og fortsat præge byen og dens udvikling.

Der blev oprettet en forening af "Ilskovs Venner" med repræsentanter af alle 10 foreninger her i sognet, og de fik en årlig byfest sat på benene, som hvert år er en stor begivenhed for sognets beboere – både store og små – der kan alle mødes, og det giver et pænt overskud, som går dels til forsamlingshuset og de øvrige foreninger.



Vi har også et stort FDF hold for drenge og piger, som blev startet op i 1962 med gode ledere.

Foreningen voksede støt og ca. 90% fra 8 år og opefter er med, + der er et stort og godt seniorhold.

Netop i år har dem fra 10 år og seniorholdet været på en uges sejltur med skonnerten "Fylla" af Svendborg. Pengene til turen kom ind ved et sponsor løb, som blev fint bakket op, og gav mange penge, foruden det var en festlig formiddag.

FDF giver også sammenhold om kirken, da de og deres forældre er med til at fylde kirken på de store højtidsdage.

Pastoratet Ilskov har siden 1974 været knyttet sammen med Simmelkjær og Grove pastorat, så sognepræsten har alle 3 kirker.

Vi har siden 1974 haft 3 forskellige præster, som alle er og var meget afholdte, og har gjort et stort arbejde i sognet, også for de unge og børnene. Kirkehuset er blevet ombygget og fungerer som mødelokale – et sted folk befinder sig godt i de dejlige lokaler.

Vi ville gerne have præstens bolig flyttet fra Grove og her til Ilskov, da det er det største pastorat, og vor nuværende præst har da også åbnet en mulighed for det, men sådanne ting tager tid.

Menighedsrådet afholder 5 – 6 sogneaftener om vinteren, med meget aktuel underholdning i form af foredrag, evt. med lysbilleder, dels musikaftener og oplysningsemner.

Vores købmand og Brugsen har lukket, men vi har en god Superkiosk med meget god betjening.

I 1970 havde vi en filial både fra Midtbank og Unibank, men de forlod os igen, men så skete det glædelige, at Bording Andelskasse oprettede en filial, der bliver godt brugt. I 1994 købte de – til stor glæde for sognet – den nedlagte Brugs, og der har de indrettet et flot banklokale ud til Hovedgaden, samt renoveret og indrettet 3 dejlige lejligheder, samt lejet den store butik ud til Superkiosken, som nu har fået den sat fin i stand, så det bliver alle tiders butik med god plads til kiosken, som rummer både brødudsalg, apotekerudsalg, posthus, tips- og dagligvarehandel. Den åbner nu 1. november 1995

Vi har en stor møbelforretning, som folk der ellers farer gennem Ilskov dog må få øje på, og vi har heldigvis ingen tomme huse.

Et par af de gamle virksomheder består endnu, nemlig møllen – og foderstofforretningen, hvor bønder kan hente gødning og så-sæd, og komme med deres afgrøder af korn i høsten.

Den største portion af høsten her på egnen er kartofler, og foderkartoflerne leveres til Karup, mens spisekartoflerne bliver opbevaret i kartoffelhuse, og sælges i løbet af vinteren.

Kartoflerne har været den største indtægtskilde for bønderne de sidste 25 år, efterhånden som kørerne blev sat ud.

Vores servicestation med benzinudsalg har vi også endnu. Dertil hører også en lille butik med is – slik og læskedrikke, samt diverse ting til motorkørsel.



Vores kartoffelcentral og de 3 strikfabrikker er stadig i gang.

I august 1995 fik vi vor længe ventede cykelsti indviet. Den går fra Herning til Viborg, og en af de dejligste strækninger er turen fra Ilskov til Karup, helt uændret og lige, man kører i et stort skovområde uden bebyggelse, så man helt føler sig i et med naturen, ingen kørende trafik, ingen bil-os eller larm – jo en gang imellem krydser SAS flyveren stien, når den flyver fra Karup flyveplads til Kastrup eller omvendt. Men det får os til at tænke på den kolossale udvikling der har været på egnen de sidste 50 år.

Og der er en glæde og beundring over at se den flotte maskine lette over heden og skoven.

Glemmes må heller ikke, at de ældre i vor landsby har mulighed for at benytte vor Aktiv center - Søglimt i Sunds, som er blevet meget flot indrettet sammen med plejehjemmet. Her er der mulighed for at være med til de mange forskellige aktiviteter dagen om, og er man over 60 år, kan man købe måltiderne dernede til billig pris, og man kan bestille kørsel dertil flere gange om ugen.

Et lille hjertesuk er at vor by staves Ilskov – før banen blev anlagt hed vort sogn Ildskov, som er det rigtige navn – eftersom skoven i ældre tid blev fældet og brugt til smeltning af myremalm, som var en indtægtskilde tilbage i tiden.

Men nu er en ny stor skov vokset op, og de fleste gader og veje her i byen hedder noget med skov – såsom Granskovvej, Nyskovvej, Øster- og Vesterskovvej, Sønderskovvej o.s.v., men ærgerligt var det, at vi ikke var vågne, og fik vor rigtige navn tilbage igen, da de nedlagde banen.

Da jernbanen blev nedlagt og erstattet med busser mellem Herning og Viborg, fik vi timedrift mellem de to byer, så man har let ved at komme til og fra Ilskov.

Landsbyen Ilskov er et dejligt sogn at bo i, mange kender hinanden, og jeg tror ikke det er svært for tilflyttere at få bekendte og venner her og komme med til det der foregår i forsamlingshuset – FDF – kirken – skolen og i hallen.

Vi har de aktiviteter der er brug for i det daglige lige i nærheden, så jeg kan anbefale folk at flytte hertil.

Velkommen skal I være -

Skrevet den 25. oktober 1995 af
Anny Ørregård Andersen tlf. 97145233
For Ilskov Sogneforening