

Indlæg fra
Birthe Lund Nielsen

Hermed lidt om min historie – mine erindringer fra tiden i Ilskov.

Jeg flyttede jo fra Ilskov i 1969 og har ikke noget med nogen at gøre der længere, så hvad jeg kan bidrage med, ligger før den tid.

Min bedstefar, Jens Siggaard, som er omtalt flere steder, rejste fra Ilskov i 1943, hvor min far, Johannes Siggaard overtog gården.

Min bedstefar havde skrevet meget i sin tid, bl. a. til Nationalmuseet og til Hardsyssels Årbog, havde altid haft lyst til at læse og studere. Havde det været i dag, var han nok aldrig blevet landmand, det andet interesserede ham mere.

Jens Siggaard rejste fra Ilskov i 1943 og flyttede til sin datter, Anne Marie Siggaard, der havde forretning i Tistrup ved Varde. Her boede han til sin død i 1973.

Min far, Johannes Siggaard overtog sit barndomshjem, i 1943, hvor han blev gift med min mor, Johanne Svendsen Lund fra Ikast. Far var landmand med stort "L" og elskede sit job. Han var utrolig glad for sine dyr. Mine forældre byggede til gården i flere omgange. De boede i Ilskov til 1969, hvor de købte hus og flyttede til Herning, hvor de boede til de flyttede på plejehjemmet Vesterled. Mor døde i 2000 og far i 2001, henholdsvis 86 og 89 år gamle.

Mine forældre var meget engagerede i arbejdet i sognet i Ilskov, de deltog i det kirkelige arbejde. Min far var i menighedsrådet og mor i skolekommissionen. Min far overtog min bedstefars arbejde med – sammen med andre – at holde søndagsskole for sognets børn i en længere årrække. Et arbejde han var meget glad for og gik ind i med stor entusiasme.

Min mor var med til at oprette en FPF kreds i byen og vi var meget engagerede i spejderarbejdet. Min mor var formand, Jenny Jensen (cykelhandlerens kone, der er død nu) var kredsleder, Edith Johansen (også død nu) og Nanny Søndergård og flere andre var også med i mange år. Selv tænker jeg tilbage på mange dejlige oplevelser med lejrture og meget andet, med stor glæde. Jeg selv var også leder i nogle år.

Der blev bygget en hytte – Jeg tror det var på Anton Clemmensens jord, hvis jeg husker rigtigt.

Jeg gik i skole i Ilskov de første 7 år. Det var Jørgen La Cour Christensen, der var skoleleder. Der var fru Meyer og fr. Henriksen, samt en lærer Birnbaum, der kom til at bo i det nye hus der blev bygget nede for enden af Hovedgaden på samme side som skolen.

Men efter konfirmationen skulle vi, der skulle i realen jo til Sunds skole, hvor vi cyklede. Det var hr. og fru Spanggård, der var insp. dér dengang.

Og så fulgte tre år i gymnasiet i Herning og så var tiden i Ilskov slut.

Det var lidt om, hvad jeg kan huske fra min barndom i Ilskov og lidt om mine forældres tid der, samt om min bedstefar. Min bedstemor døde allerede i 1936, altså mange år før jeg blev født, så min bedstefar var enkemand i mange år.

Det var et lille bidrag fra min side. Så må I se om det er noget I kan bruge.

Men det var alt herfra.