

Indlæg fra
Benthe Eybye
Født på Ildsgård
Ilskov

Barndoms minder fra Ilskov

Som ældste barn af Marie og Th. Hagelskær født 11-09-1932 døbt i Ilskov Kirke 25-09-1932 Benthe Kristiane Hagelskær. En søster født 1935 2 brødre 1939 – 1941.

Mange minder er fra 1940 hvor min skolegang begyndte – og 9. april. Da krigen begyndte husker vi, at vore forældre ville skabe tryghed for familien. Men alligevel var det uhyggeligt når der om natten hørtes flyvemaskiner.

Vor mor spillede på orgel, men den blev skiftet ud med et klaver herefter måtte vi gå til klaverundervisning. Det første år for mig var i Agerskov Skole, hos Lærer Larsens´ datter Sigrid Larsen. Vi var nogle piger, der rejste sammen med tog til Herning, her fik vi klaverundervisning hos Anna Jensen i Østergade.

På grund af krigen var der ingen varer at købe. Men vi måtte købe kager og drikkevarer hos "konditoriet Broder Jensen" Så ventetiden til togafgang blev aldrig kedeligt.

Mange børn udførte arbejdsopgaver. Vi arbejdede også med både ude og inde. Efterårsferien trådte i kraft når tiden var til kartoffelarbejde.

Der var søndagsskole i Missionshuset men vi var ikke de mest trofaste. Vi var med til gymnastik, 2 gange om ugen, det var i Forsamlingshuset. Ingrid Andersen var en dygtig leder og gav os gode og spændende timer. I Sunds Forsamlingshus var vi med på danseskole.

Den 04 Maj 1945 ved krigens ophør var der glæde over hele landet. 05 Maj tidlig morgen kaldte vor far med ordene "I skal op – klokken otte skal i høre kirkeklokken" Alle Danmarks kirkeklokker ringede for fred i landet. Ved Juletid 1945 kunne vor mormor skaffe risengryn så vi Juleaften igen kunne smage risengrød.

Min konfirmation 31-03-1947

Herefter måtte jeg deltage i ungdom og foredragsforeningen (hvor der var foredrag og sang) i Forsamlingshuset. Samme forening holdt også festaftner

her kom husmødrene med flot pyntede kurve med gode varer. Kurvene blev solgt, så det gav lidt overskud. Festen sluttede med dans.

Landboforeningen skaffede personer til friluftsskuespil "Niels Ebbesen"

Som så mange unge vi kendte kom jeg til Salling Ungdomsskole Maj 1948.

En oplevelsesrig og god ophold, medvirkende til glæde og gavn for livsmodet i den voksne tilværelse.