

Indlæg fra
Antonie Clausager Hagelskjær
Født på Brandkærgaard
Ilskov

Da vi fik den nye Centralskole i Ilskov var det et vældigt løft til egnen. Men det første jeg husker var, at der paa det fine glatte trappegelænder, som var spændende at kure ned ad, blev sat træpropper paa hele vejen ned, saa var det ikke sjovt mere. Og som i den gamle skole skulde vi ogsaa her have skiftesko med og paa i hvert fald om vinteren, der var jo et lille rum ved siden af hallen med skohylder.

Og nu blev det saa muligt at holde forskellige kurser især i skolekøkkenet, madlavning – sykursus for egnens unge piger om aftenen. Ogsaa konfirmandundervisning foregik i køkkenet, det var jo nemmere at flytte præsten end en hel klasse. Den vinter jeg gik til forberedelse havde vi megen sne, saa transporten var paa gaaben, det var en lang tur især for dem fra Agerskov og Munklinde, men der var ingen der blev kørt.

En vinter ca. 46 – 48 tilbød fru Ingeborg Dalgas at give undervisning i haandarbejde – hulsøm, korssting m.m. Vi var nok en 6 – 8 store piger, som kom i den fine stue hos Dalgas – en eftermiddag om ugen. Først fik vi tjekket om vi havde rene hænder og negle – og vi skulde sidde stille og pænt mens fru Dalgas underviste, og maaske spillede paa klaver. Da det kneb med stof i efterkrigstiden maatte vi have det med hjemmefra – fra min mor havde jeg et lagen med, som blev klippet til syklude.

Ogsaa søndagsskole hørte med til barndomstiden. Vi samledes kl. 10, hvor Anton Clemmensen og Jens Siggaard læste og fortalte om bibelske historier og vi læste og sang sange og salmer. Bagefter havde vi maaske faaet en 10 – 25 øre med til en is eller kage som vi købte hos Kirstine Rasmussen, hvor der var en stor trappe vi kunde sidde paa.